

Pak een Nederlandse dummytekst in plaats van Lorem Ipsum

Ergens rond 1500 heeft een drukker zitten graaien in de letterbak en tada: Lorem ipsum was geboren. Helemaal onzin is het niet: hij heeft wel wat bestaande teksten gepakt en daar in zitten husselen. Het is dus geen foutloos Latijn, het staat vol spelfouten en rare woorden. Eigenlijk onleesbaar, maar het lijkt wel op een goede tekst. Dat is dan ook de reden dat het zoveel wordt gebruikt: Bij het bekijken van de layout van boek of website, of zelfs alleen een lettertype, word je niet afgeleid door de inhoud van de tekst.

Het kan dus wel met Nederlandse tekst! Ikzelf vind dat prettiger bij het bekijken van een proefdruk.

Lorem Ipsum generator

Hay Kranen heeft al een tijdje een eigen [Nederlandse versie van een Lorem Ipsum generator](#) online staan. Naast de originele Lorem Ipsum, – al lijkt [deze generator](#) daar beter voor geschikt – kun je een keuze maken uit vijf Nederlandse teksten en kiezen hoeveel woorden, paragrafen of zelfs lijsten je wil hebben.



De teksten:

- Max Havelaer van Multatuli (1860)
- Camera Obscura van Hildebrand (1839)
- Stille Kracht van Louis Couperus (1900)
- De Roos van Dekema van Jacob van Lennep (1836)
- De Volmaakte Hollandse Keukenmeid van Steven van Esveldt (1752)

Er is dus geen excuus meer voor “plagiaat ongelukjes”, als die er al was. Waarom zou je nog blogs van anderen kopiëren om je eigen blog te testen, als er gewoon meerdere teksten rechten- & ellendevrij beschikbaar zijn?